



BOKVILLAN



Ord- och bildberättelse

Bokvillan har gjort denna berättelse om
Sam som flyttar in på Bokvillan.



Möte på socialkontoret

Det här är Sam och Sams mamma och pappa. Familjen kommer till socialkontoret och pratar med handläggaren Iben från socialtjänsten. Iben känner oro för Sam och vill att Sam ska flytta in på Bokvillan med sina föräldrar för att Sam ska få det bättre.

Personal på Bokvillan har gjort denna berättelse för att barn ska förstå hur det kan vara att flytta in på Bokvillan.

Alla familjer bor på Bokvillan av olika anledningar. Alla familjer ser olika ut.



Sam packar väskan

Sams mamma har hjälpt Sam att packa ner sina saker i den gröna resväskan. Sam vill packa ner sitt Lego och sin nalle själv. Sam kan inte sova utan sin nalle. Nallen måste följa med när Sam, mamma och pappa ska flytta in på Bokvillan.

BOKVILLAN



Sam flyttar in på Bokvillan

När Sam, mamma och pappa kommer till Bokvillan träffar de personalen. Personalen berättar vad de heter och visar sedan mamma, pappa och Sam in till Bokvillan. Personalen frågar om Sam vill fika och prata med personalen, mamma och pappa en stund. Det vill Sam.



Sam får se sitt sovrum

När Sam, mamma och pappa har pratat med personalen så får Sam se sitt sovrum. Sam rullar in sin gröna väska och börjar packa upp sina leksaker och sin nalle. Personalen frågar om Sam gillar gosedjur. Det gör Sam. Sam får välja ett gosedjur från korgen. Sam väljer en katt, som kan bli kompis med nallen.



Sam får se alla rum på Bokvillan

Sam, mamma och pappa går runt och kollar hur det ser ut på Bokvillan. De tittar på köket, lekrummet, toaletten och pysselrummet. Sam tycker att pysselrummet ser spännande ut. Sam säger till sin mamma att Sam vill rita och bygga roliga gubbar där. Sams mamma säger att de kan pyssla efter skolan i morgon. Det vill Sam.



Vardagen fortsätter som vanligt

När Sam bor på Bokvillan fortsätter Sam att gå i skolan precis som vanligt. Sams pappa följer Sam till skolan precis så som han brukar göra. Sam träffar sin vanliga fröken på skolan. Sam ser sina klasskompisar på skolgården, de hoppar hopprep tillsammans och skrattar. Sam släpper pappas hand och springer dit. Pappa och mamma gör sedan det de brukar göra när Sam är i skolan.



På Bokvillan

Personalen på Bokvillan pratar med mamma och pappa om hur de kan göra för att Sam ska må bra och få det bättre hemma. Tillsammans hjälps alla åt för att handläggaren Iben ska bli mindre orolig för Sam. En sak som mamma, pappa och Sam vill bli bättre på är att prata snällare med varandra. Sam blir rädd när mamma och pappa bråkar. På Bokvillan hjälper personalen mamma och pappa att träna på att prata snällare med varandra.



Sams rättigheter

Bokvillan jobbar efter barnkonventionen och för barns rättigheter. Det betyder att alla barn får bestämma om de vill vara med och prata i samtal, och få höra vad som händer under tiden som de bor på Bokvillan. Bokvillan har barnens bästa i fokus och vill att alla barn ska känna sig trygga och lyssnade på. Personalen frågar om Sam vill vara med och prata i möten. Ibland vill Sam detta, ibland inte. Sam får bestämma själv. Personalen lyssnar på vad Sam säger och vill.



Nätverksmöten

När Sam, mamma och pappa flyttar in på Bokvillan bestäms det att familjen, handläggare Iben, Bokvillan, släkt och vänner ska sitta och prata tillsammans om några veckor. Detta heter nätverksmöte. Det betyder att mamma, pappa och Sam får bestämma vilka som ska vara med och prata på mötet. Det kan till exempel vara: en farmor, morfar, kompis, kurator eller lärare. Alla på mötet ska prata och göra en plan tillsammans. Planen handlar om hur alla kan hjälpas åt för att det ska bli så bra som möjligt för Sam, mamma och pappa. Sam gillar när alla pratar om hur de kan göra mer bra saker tillsammans.



Avslutningsmöte

Efter en tid på Bokvillan har handläggare Iben mindre oro för Sam och bestämmer att Sam, mamma och pappa ska flytta från Bokvillan. Sam, mamma och pappa fikar tillsammans innan det är dags att lämna Bokvillan. Sam säger att nallen och katten vill ha en hejdå-kram. Personalen kramar om nallen och katten. Sam packar ner nallen, katten och sina leksaker. Sedan säger Sam hejdå till personalen.