



Rönnowskolan, med sitt självklara läge mitt i byn Åhus och med havet som granne, var en skola med gamla anor. Skolan hade legat där på samma plats i över 100 år och genom åren hade många generationer känt trygg gemenskap och skaffat sig en utbildning av högsta kvalitet på Rönnowskolan. Trots att mycket vatten runnit ut i havet hade skolan fortfarande samma mål för sina elever som från allra första början – trygghet och trivsel, med goda kunskaper som följd.

Rönnowskolan hade genom alla tider utmärkt sig som en mycket trevlig skola att vara på, en plats där det bubblade av liv och rörelse. Det var många föräldrar som gärna ville ha sina barn på Rönnowskolan, även om man inte bodde i närheten. När man till slut skulle lämna Rönnowskolan hade man allt som oftast både ljusa och roliga minnen att berätta om sin tid där.

Det föräldrarna gärna berättade om Rönnowskolan var hur trygga de kände sig när de lämnade sina barn där och hur vänligt bemött man alltid blev av personalen, även om det var kritiska synpunkter man hade att komma med. Personalen tog sig alltid tid att lyssna och aldrig möttes man av något annat budskap än ett övertygande "Vi löser det".

Eleverna berättade om hur man alltid blev sedd och lyssnad till som elev på Rönnowskolan och att man alltid möttes med respekt för den man var, oavsett om man hade lätt eller svårt för sig. Till och med när man hade hamnat fel eller passerat de gränser som gällde fanns de vuxna där med värme. Gränserna tydliggjordes naturligtvis, men därefter handlade det bara om hur de vuxna kunde stötta i att ställa till rätta och göra ett mer klokt val nästa gång.

Vidare berättade eleverna ofta om hur mycket de tyckte om sina pedagoger för att de tog sig tid och gärna bjöd på sig själva, samtidigt som man också uppskattade att pedagogerna var tydliga med vilka mål som gällde och hur man skulle kunna nå dit. Oavsett hur mycket eller lite man redan kunde fick man alltid växa vidare på Rönnowskolan. Troligen var det detta som ledde till att eleverna på Rönnowskolan alltid uppvisade goda kunskaper, för det var något som tydligt utmärkte Rönnowskolan.

Under årens lopp hade olika rektorer funderat över vad Rönnowskolans framgångar egentligen berodde på och alla kom de fram till samma sak. Allt lärande har sin grund i ett socialt samspel och när man känner sig trygg i det, ja då finns förutsättningarna för att ett lärande skall kunna ske. Det som sedan avgör framgången är att det finns en vilja till att lära sig och att man är beredd att utföra det arbete som krävs för att lyckas. På Rönnowskolan har personalen alltid lyckats skapa en trygg miljö och pedagogerna har lyckats locka eleverna till att vilja lära sig. Det i sin tur innebar att eleverna ansträngde sig av egen kraft för att lyckas och på det viset tillägnade sig goda kunskaper.





Berättelsen om Rönnowskolan är alltså en berättelse om en väldigt varmhjärtad skola, där alla arbetar för välmående och trygga elever, med goda kunskaper. Detta i sin tur leder till det lyckliga slutet, där hela världen ligger öppen för de elever som gått på Rönnowskolan och allt man vill är möjligt om man bara anstränger sig för att nå dithän!